



## II. ÜNİTE **İBADET**

HAYATIN ANLAMI / Face to Face	26
BİR AYET - BİR HADİS / Allah Sevgisi ve Kulluk	28
BİLİM / Abdest ve Sağlığımız	29
İLMİHAL / İbadet Nedir? Çeşitleri Nelerdir?	32
KUR'AN KÂŞİFİNİN NOTLARI / Fatıha Sûresi	34



# FACE TO FACE

●● Hatice Güloğlu



Oldukça meraklı birisi olduğum doğrudur. Merak ettikçe de... Uffff kafamda deli sorular.

“Kendinle mi konuşuyorsun” diye beni yadırgama sakın! Her insan kendisiyle konuşur bence. Sen de konuşuyorsun kendinle, saklama biliyorum. Hatta bak itiraf ediyorum; içimde konuşan bir ses var benim. Hem de iki tane. Biri sürekli iyi şeyler düşündürürken diğeri, işte o diğeri yüzlerce deli-dolu soruyu kafama sokuyor. Tarih boyunca pek çok insan aynı şeyleri yaşamış olmalı. Tek değiliz merak etme. Nasıl mı anladım, öyle olmasa bu kadar çok şey nasıl değişir, gelişir ve üretilebilirdi?

Rabbimiz kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de defalarca soruyor: “Hiç düşünmez misiniz?”, “Niçin akıl etmiyorsunuz?” Sence de düşünmek insana, insan olduğunu hissettirmiyor mu? İşte bak yine sorular, sorular... Sana söylemiştim, oldukça meraklı biriyim. Şimdi kafamda dönüp duran sorulara bir giriş yapacağım. Aman sakın, “O nasıl hızlı bir girişti,” deme. Zira, sabırsızlanıyorum. Benimle aynı duyguları paylaştığını hissedebiliyorum.

“Niye varım, nasıl var edildim?”, “Hayatın ve yaşamın bir anlamı var mı?”, “Ben insan

olarak değerli bir varlık mıyım, değerliysen neden?”, “Hayatın bir başı ve sonu var kuşkusuz... Peki, benim bu aralıktaki var olma amacım nedir?”, “İbadetler niçin var? Madem ki dünya hayatı sonlu, o zaman niçin belli şeyleri yapmakla yükümlüyüm?”, “Peki, Allah tüm bu yarattığı varlıklar içinde benim farkımda mı, beni seviyor mu?”

Benimle birlikte içsel serüvenime katılmaman ne kadar heyecan verici bilemezsin. Bu satırlara hepsi dökülemese de; eminim ben, birçok kapı aralayacak her birimize. Düşüneceğiz ya birlikte; en büyük kazanım bu bence. O zaman rotamızı belirleyelim. Rotamız “Biz ve Evren” olsun, ne dersin? Biraz geniş kapsamlı olsa da bizi ancak paklar gibi duruyor. Haaa sakın evrendeki her şeyi bildiğimi sanma, bu hiç kimse için mümkün değil, biliyorsun. Kendi çapımızda takılacağız işte...

Evren dedik ya hani? Evrende pek çok varlık var. Bunlardan bazıları canlı, bazıları cansız. Her biri kendi varlığını bir şekilde sürdürüyor. Ama bunların hiçbiri sonsuz değil. Bu varlıklardan biri de biz insanlarız. Evrende küçük bir yer kaplayan biz insanlar...

Ahhh ahhh biz insanlar! Ne çok biliyoruz değil mi? Ne çok tüketiyoruz, ne çok üretiyoruz.

Hep biz, hep biz... Oldukça menfaatperest varlıklarınız doğrusu, bazılarımız da kibirli... Eee ne yapalım, haksız da sayılmayız. Yaşadığımız dünya adeta bizim için döşenmiş. Herşey ihtiyacımız ve konforumuza uygun. Hava, su, atmosfer, hatta dünya ve güneşin dönme hızları bile. Ay, yıldızlar, balıklar, karıncalar, kelebekler, filler... **Hepsi bizim emrimize amade. Şimdi biz şımarılmayalım da kim şımarsın arkadaş?** Amaaaan ne alaka deme! Düşünüyoruz işte...

Vermek mi? Vermek ise insan için acayip zordur. Hep almaya programlanmışır çünkü. İşin ilginç, verilenlerin farkında bile değildir insan, sanki bu bir zorunlulukmuş gibi davranır, yanılıyorsam söyle. Allah, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim ve Sevgili Peygamberimiz aracılığıyla insanın adeta kalbine dokunarak emreder: **“Karşılıksız ver!”** Hadi bakalım, ayıkla pirincin taşını, hem de karşılıksız!

Allah, insana sonsuz muhabbetiyle yine emreder: **“Rabbin için rükû ve secde et hem de günde beş defa...”** Ohohhhh o kadar rahata alışık insan günlük işlerini, keyiflerini bırakacak da...

Allah, insana sevgiyle seslenir: **“Yeryüzünde yarattığım çeşit çeşit yiyecekler, içecekler hepsi senin emrindedir. Ama senden şunu istiyorum: Benim belirlediğim zaman dilimi içinde bunlardan hiçbirini yiyip içme!”** Düşününce; zor bir iş ama yapabilirim sonuçta. Vurma, kırma, yok etme güdüsü olan insana, Rabbi merhametiyle nida eder; yetimin başını okşa, yoksulu gözet, yalan söyleme, haram yeme, mütevazı ol, ihtiyacı olana yardım et...

İşte tam da bu gibi durumlarda insanın kafasındaki deli-dolu sorularla, içinde konuşan sesler büyük bir ahenk içindedirler. “Ayyy beynim mi çalıştı ne?” diye düşünürsün. Şaka bir yana zaten çalışmalı da! Yoksa diğer canlılardan ne farkın olur. Sonra mı? Sonra sorularına cevap bulmak için içindeki sesler konuşur da konuşur. İyiyi-kötüyü, doğruyu-yanlış, güzeli-çirkini... “Aaa tıpkı ben” dediğini duyar gibiyim. Haklısın, tıpkı biz... Şayet insan bu mücadelede kendini iyiye ve doğruya yönlendirebilirse -ki bu

hiç de kolay olmayabilir- neler olur, neler... Haydi bakalım şimdi satırlara sığdır, sığdırabilersen! Ama en başında dedik ya, birlikte içsel serüvene çıkıyoruz diye. Ben eminim sen daha kim bilir kendi içinde neler neler katacaksın bu satırlara ek olarak? “Offf bunlar bana efso uzak” deme! Unutma düşünmek iyidir, var olduğunu, değerli olduğunu hissettirir. Zira insan iradesi aslında öyle güçlüdür ki inanmazsın. “Ne kadar güçlüdür?” sorusuna benim cevabım, “Çağları aşacak kadar(!)” olacaktır. Bak gördün mü ne fenayım, yine düşündürdüm seni işte. İnsan iradesini ortaya koyduğunda ve aynı zamanda emre boyun eğdiğinde aslında pek çok toplumsal ve bireysel kazanımı da gerçekleştirmiş olur. Böylelikle hem kendisine hem de etrafındaki insanlara huzur ve mutluluk sağlar; adeta kendi varlığını tamamlar. İşte bu durum Rabbimizin çok hoşuna gider. Tüm bunlar yaratıcı için yapılmış bir boyun eğme anlamı da taşır çünkü. Ayrıca O’nu bilme, tanıma, varlığıyla bütünleşme, sevme, sevilme anlamı da taşır. İnsan böylelikle sadece kendi için var olmadığını varlığının bir amacı olduğunu kavrar; kalbi Rabbin tanır, yakınlaşır. Tüm bunlar ise Allah katında ne kadar kıymetlidir bir bilersen! Nereden mi biliyorum? **Kur’an-ı Kerim’i “anlamıyla birlikte” okursan sevgili dostum, sen de göreceksin.**

Sonra mı? Sonrasında ise kimsenin dünya gözüyle tarif edemediği Rab ile kul arasında gerçekleşen muhteşem bir iletişim ortaya çıkar. Yüce Rabbimiz bunu Kur’an-ı Kerim’de “Abd” (Kulluk) kelimesi ile ifade ediyor. Biz ise buna “Kul Olmak” diyoruz. Artık bundan sonra yapılan tüm ibadetler, uygulanan tüm emirler insan için bir zevk haline dönüşmüştür. Vazgeçilmesi zor bir zevk...

Kulluk kavramının sözlük anlamı “kölelik” olsa da aslında bu, ölümden sonra da var olmaya inanan biz insanlar için sınırsız özgürlüğün adıdır desem? Evet, evet, yanlış duymadın, sonsuz özgürlük... Sen ise sonsuz özgürlüğe ve mutluluğa giden yolda hep kendinle yüz yüzesin kıymetli dostum, bunu sakın unutma! Şimdi sen seç! Sonsuz özgürlük mü yoksa gelip geçici dünya menfaatleri için kölelik mi?

# ALLAH SEVGİSİ VE KULLUK

●● Gülser Öztürk

**“İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da O’na ortak koşanlar vardır. Onları, Allah’ı sever gibi severler. Mü’minler ise en çok Allah’ı severler.”** (Bakara 2/165)

Dünyada ne de çok şeyi sever insanoğlu değil mi? Allah, Peygamber, anne, baba, öğretmen, arkadaş, bilgisayar, akıllı telefon, uyku... Liste uzayıp gider. Yüce Rabbimiz öyle yaratmış ki bizleri, sınır olmaksızın pek çok şeyin sevgisini koyabiliyoruz kalbimize. Ne müthiş bir şey!

Bu ayet-i kerimede Allah, verdiği bu kabiliyetin zirvesinde hangi sevginin olması gerektiğini bildirmiş bizlere: **“Allah Sevgisi”**. Ancak maalesef insanlık tarihinin her döneminde olduğu gibi Peygamberimizin (s.a.v) döneminde de zirveye Allah sevgisinin yerine başka sevgileri koyanlar olmuş. O dönemde zirvede putların olduğunu biliyoruz. Sevgilerini göstermek için onlara, Allah’a ibadet eder gibi ibadet etmişler, yiyemeyeceklerini bildikleri halde yemek bile sunmuşlardır.

Evet... Mü’minler ise zirvede Allah’ın sevgisini bulundurlar. O’na olan sevgilerini göstermek için de O’na kulluk eder, emir ve yasaklarını yerine getirmek için çaba harcarlar. Dolayısıyla ibadetlerimiz, Allah rızası için yaptığımız her güzel iş, aslında Allah’a olan sevgimizin de bir göstergesidir.

**“Sevgi ispat ister.”** Ne dersiniz? Sadece “Allah’ım seni çok seviyorum” demek yeterli midir? Bunu ispat etmemiz gerekmez mi?

**“Akıllı kişi, nefesine hâkim olan ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi de, nefisini duygularına tabi kılan ve Allah’tan dileklerde bulunup duran (bunu yeterli gören) dir.”** (Tirmizi, Kıyamet 25; İbn Mace, Zühd 31)

İnsanoğlu için iki hayat vardır: Biri içinde yaşadığımız bu dünya hayatı, diğeri de günün birinde hepimizin ölüm anahtarı ile kapısını açıp gireceğimiz ahiret hayatıdır. **Burada kullandığımız “hayat” kelimesine dikkat! Orada da bir yaşam olduğunun belirtisi değil midir bu?**

İşte Peygamberimiz (s.a.v) bu hadiste, sadece dünya hayatındaki huzurunu değil, ahiret hayatındaki huzurunu da düşünüp ona göre hazırlık yapan kişiye “akıllı” diyor. Peki **insanoğlu ahiret hayatında da huzurlu olmak için ne yapmalı?** Cevaplarınızı duyar gibiyim: Namaz kılmalı, oruç tutmalı... Yani iki hayatın da sahibi olan Allah’ın emir ve yasaklarını yerine getirmeli değil mi? Ah! Ah! Bir de nefsimize söz geçirebilsek. Asıl iş tam da burada başlıyor galiba.

Allah: **“Din (işlerin) de üzerinize hiçbir güçlük de yüklenmedi”** (Hac 22/78) buyuyorsa ve bir insan olan Peygamberimiz nefse hâkim olmaktan bahsediyorsa demek ki her insan nefesine hâkim olup ibadetlerini yerine getirebilme kabiliyetine sahiptir. Bize düşen, şeytanın **“Bu ibadetler çok ağır, senin çok işin var!”** gibi vesveselerine kulak asmadan yolumuza devam etmek için çabalamak ve Peygamberimiz gibi dua edip Rabbimizden yardım istemektir: **“Allah’ım! Seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et”** (Ebu Davud, Salat 361)

Hadisin devamında Peygamberimiz, hayatın sadece nefsin isteklerini yerine getirmekten ibaret olduğunu sanan, hiçbir şey yapmaksızın cennete gitmek isteyen ve sadece Allah’tan isteklerde bulunup duran kişiye de “aciz kişi” diyor.

Acaba bizler hangisiyiz? Akıllı kişi mi, aciz kişi mi?

## ABDEST ve Sağlığımız

●● Esmâ Nur Bülbül



Rabbimiz, kuluna farz kıldığı ibadetleri bile yine kulunun ruh ve beden sağlığını koruması için istiyor. Şimdi, abdestin beden sağlığına mucizevi etkilerini anlattığımız kısa ama keyifli bir keşfe hazır mısınız? Öyleyse haydi, abdestin vücudumuza, ruhumuza bilinen mucizevi etkilerine kısaca bir göz atalım:

**\*Abdest bizleri hastalıklara karşı korur.** Günlük hayatımızda ellerimiz, ayaklarımız, yüzümüz sürekli dış ortam ile temas halindedir. Dış ortamda gözle görülmeyen, insanı hastalıklara maruz bırakan milyonlarca bakteri, virüs, mikrop, parazit mevcuttur. Su ile eller, ağız, yüz, ayaklar yıkanır. En çok mikroba maruz kalma yolu olan burun temizlenir ve mikropların vücuda girmesi engellenir.

**\*Abdest ve gusül, vücutta belli zamanlarda artan ve biriken statik elektriği azaltarak normal hale döndürür.** İnsanların öfke,

sıkıntı, stres anında, hormonlarının değiştiği anlarında, gusül gerektiren anlarında kızıl ötesi ışınlarla vücutlarının statik elektrik yoğunlukları ölçülmüş, normal yoğunluğunun dört, hatta daha fazla katı olduğu görülmüş. Vücutta biriken ve atılamayan bu yüksek elektrik yoğunluğu insanı hata yapmaya, suç işlemeye, bunalıma, depresyona girmeye daha meyilli hale getirdiği gözlemlenmiştir. Abdestin su ile suyun olmadığı zamanlarda ise toprak ile alınması manidardır.

**\*Abdest aldığımız su sıcaksa damarlarımızı genişleterek, soğuksa daraltarak kalpten uzak damarların esnekliğini ve zindeliğini sağlar.** Dokularda yavaşlamış dolaşımdan kaynaklı besin birikimlerini genel dolaşıma katarak damar sertliğine, kalp krizine, bunamaya karşı mucizevi bir şekilde vücudu korur. Gergin halde bulunan damarlarımızı gevşeterek, sinir sistemimize ve dolaşımımıza büyük faydası olmaktadır. Kalp ve dolaşım basıncı nefes alır. Beyin ve bütün sinir





sistemi uyuşukluktan kurtulur. Şimdilerde yaygın görülen yaşlı hastalığı olarak bilinen Alzheimer hastalığının en önemli koruyucusunun gençlikten beri alınan abdest olduğu artık bilinen bir gerçektir.

**\*Vücudun korunma sistemi olan lenf dolaşımının sağlıklı bir şekilde işlemesine abdestin katkısı yadsınamaz.** Lenf sisteminin en önemli uyarılma noktaları abdest ile temas ettiğimiz uzuvlarımızdır. Kulak arkası, çene altı, boyun, dirsek, eklem yerlerinin ve lenf düğümlerinin yoğun bulunduğu noktalar. Ve elbette ona en iyi gelecek olan en iyi O bilir.

**\*Abdest, hormonlarımıza olumlu etki eder.** Beynin hipotalamus bölgesi, vücudun sinir ve hormonal kontrol sistemi arasında köprü görevi görür. Hipofiz bezine emirler verir ve hipofiz bezi gerekli hormonları vücutta gerekli yerlerine salgılar. Vücutta bir orkestra

şefi gibi bütün hormonların salınımını kontrol eder. Hipofiz bezinin burun boşluğu ile yakın ilişkisi dikkat çekicidir. Buruna alınan su ne kadar derine çekilebilirse o kadar faydalı olacaktır. Hipofiz bezini dinlendirmenin en iyi yolu, damarlar vasıtasıyla beslenmesini artırmaktır. İşte su, bu görevi yapar. Damarların ısı farkı nedeniyle hareketini artırarak hipofize, dolayısıyla vücudumuza çok önemli bir dinginlik sağlar.

Bütün bunların olması elbette tesadüf değildir. Yaratan yarattığının ihtiyaçlarını muhakkak en iyi bilendir. Nefse zor gelen ibadetler, bizim mutluluğumuz ve sağlığımız için verilmiş birer reçete niteliğindedir adeta. Hamdolsun Rahman ve Rahim olan Allah'a...

Bütün bunlardan sonra insanın canı abdest çekmez mi şimdi... E haydi ne duruyorsun öyleyse...



# MEDENİYET YOLCULARI

Yerli • Milli • Şuurlu Gençlik

MEDENİYET  
YOLCULARI

Anasayfa

Hakkımızda

Eğitim Sistemi

Tanıtım Videosu

İletişim



MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE BAĞLI, ŞUURLU BİR GENÇLİK

EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ

ZİYARET

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİ  
ANMA

GENÇLİK YENİDEN İHYA  
EDİLİYOR

DEĞERLERİNE BAĞLI,  
ŞUURLU BİR GENÇLİK

Tümünü Göster



DERSLER



ETKİNLİKLER



SİZDEN GELENLER



GALERİ



E-EĞİTİM



BİLGİ GÖLÜ



ÇEVREMİZ



EĞİTİCİ OYUNLAR

[www.medeniyetyolculari.com](http://www.medeniyetyolculari.com)



Medeniyetyolcuları



# İBADET NEDİR?

## Çeşitleri Nelerdir?

●● Nurullah Salcan



İbadet sözlükte; itaat ve kulluk etmek, boyun eğmek, bağlılık gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak ibadet; Allah'a gönülden, isteyerek yönelmek ve Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla O'nun emirlerini yerine getirmektir.

İbadet, Allah'a şükür ve minnet duygularımızı ifade etmenin adıdır. Manevi duygularımızın, kulluk şuurumuzun zirvesinde boy verip yeşeren ve gölgesiyle hayatımıza istikamet veren bir **şükür ağacıdır**. Bizi her türlü kötülükten koruyup takva sahibi yapan yegâne yoldur ibadet.

**Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki, takva mertebesine ulaşabilesiniz."**  
(Bakara Suresi 2/21)

### Niçin İbadet Ederiz?

Evet her şeyi yaratan; bizi yoktan var edip terbiye eden ve yaşatan Allah'tır. Rabbimiz, diğer canlılardan farklı olarak bize akıl verdi ve bizi yeryüzünde en güzel surette yarattı. Gören göz, işiten kulak, konuşan dil, tutan el, yürüyen ayak gibi mükemmel organlarla donattı. Bizi ısıtan ve aydınlık veren güneşten teneffüs ettiğimiz havaya ve içtiğimiz suya kadar sayısız nimetler verdi bize. Ayrıca Rabbimiz bizi yalnız da bırakmadı. Peygamberler göndererek istikamet üzere yaşamamın, dünya ve ahiret hayatında huzurlu olmanın yollarını öğretti.

Bütün bu nimetlere karşılık Allah kendisine ibadet etmemizi istemektedir. Çünkü yaradılışımızın amacı Allah'ı tanımak ve O'na ibadet etmektir. İbadet etmek ise, herşeyin Allah'tan geldiğinin bilincinde olarak verdiği

nimetlere karşılık Allah'a şükretmektir.

Şöyle bir düşünelim: Bize iyilik yapan insanlara saygı gösterir ve teşekkür ederiz. Aynı şekilde biz de onlara iyilik yaparız değil mi? Peki bizi yoktan var eden ve sayısız nimetlerle donatan Allah'a şükretmemiz ve bizden istediği ibadetleri yapmamız gerekmez mi?

### İbadetler çok çeşitlidir Bunlar genellikle üç başlık altında toplanır:

1. Beden ile Yapılan İbadetler: Namaz ve oruç gibi...
2. Mal ile Yapılan İbadetler: Zekât ve Kurban gibi...
3. Hem Beden Hem de Mal ile Yapılan İbadetler: Hac gibi...

İbadetler sadece bunlardan mı ibarettir? Değildir elbette. **İnsan her iyiliğe koşarken ve her kötülükten kaçarken ibadet halindedir.** Ana babaya iyilik etmek, akrabaları ziyaret etmek, büyüklere saygı göstermek, küçüklere merhamet etmek, insanlara tebessüm etmek, selam vermek, insanları rahatsız eden bir taşı, bir diken, çirkin bir görüntüyü, çöpü kaldırmak... Bunların hepsi ibadettir. İnsanların arkasından konuşmamak, kimseye haksızlık etmemek, yalan söylememek, kötü ve çirkin söz söylememek vb. de ibadettir.

İbadet ederken dikkat etmemiz gereken önemli ilke **Samimiyet**'tir. Yani ibadetleri yalnızca Allah rızası için yapmak. İbadet ederken, Allah'ın rızasını kazanmaktan başka bir amacımız olmamalı. Eğer biz ibadetlerimizi yalnızca Allah'ın rızasını gözeterek yaparsak, Allah'ın sevgisini kazanırız. Allah'ın sevgisini kazanırsak, Allah dünyada bize bahsettiği sayısız güzelliklerin çok daha fazlasını ahirette bahşeder ve bizi ebedi güzelliklerin diyarı cennetine alır.

**Peki, her şeyi yoktan var etme gücüne ve kudretine sahip Mevla'mız hiçbir şeye ihtiyacı olmamasına rağmen neden bizden kendisine ibadet etmemizi ister?**



Biraz düşünelim... Doktorunuz reçetenize antibiyotik yazıp sabah - akşam kullanmanızı istese, ona dönüp bunu benden niye istiyorsun diye sorar mıydınız? Çünkü bilirsiniz ki doktorun değil, sizin ihtiyacınız vardır o antibiyotiğe. İbadetler de böyle... Allah'ın bizim ruh ve beden sağlığımız, dünya ve ahiret mutluluğumuz için bizden yapmamızı istediği emir ve yasaklardır. Biliyoruz ki evren ancak belli ilkeler ve kurallar çerçevesinde işleyerek düzenini sürdürebiliyor. Bu ilkeler ve kurallar işlemediğinde düzenin bozulacağına şüphe yoktur. Bunun gibi insan da Allah'ın koyduğu kurallara uygun hareket ettiğinde huzur ve güven içerisinde varlığını sürdürebilir.

Yoktan var edip bize türlü nimetler veren Allah, bizi dünyaya gönderirken yaratılış amacını fark edelim ve hedeften sapmayalım diye, bize talimatlar vermiştir. İbadet ve kulluk, işte bu talimatlara uygun yaşamaktır, vesselam...



# Fatiha Sûresi

●● Esmâ Budak

## SURE'NİN İSİMLERİ:

**Ümmü'l-Kitap ve Ümmü'l-Kur'an:** Kitapların anası, esası, Kur'an'ın ana kısmı, esası.

**Seb'ul-Meânî:** Hicr Suresi`nde geçen bu isim tekrarlanan, ikilenen 7 anlamına geliyor.

**Kâfiye ve Vâfiye:** Kafi, yeterli olan

**Suretü'l-Hamd:** Minnet, övgü, saygı, sevgi, teşekkür bildirilen sure.

**Kenz:** Hazine.

**Eş Şifa:** Hastalıklar için bir şifa, tedavi edici.

**Suretü's-Salat:** Namaz suresi.

**Fatiha:** Açılmayı açan, açılışı yapan, giriş, önsöz. Yani Kur'an'ı açan sure, Kur'an'ın küçültülmüş hali. Tıpkı bilinmezi çözen şifre çözücü, dekode gibi. Ne ilginç!



Yani Kur'an'ı açan

**AYET SAYISI: 7**

**Nüzul Yeri:** Mekke'de ve bir kerede inen ilk suredir.

**İnzal Yeri:** Mekke'de dua, Medine'de sure olarak 2 defa ve 7 ayetle bir kerede inen tek sure.



**Not:** Gerçekten hazine bir sure. 7 ayet olması ve ayetlerin birbirini açması muhteşem! Bu sureyi gündeminde tut!

### Bu Sureyi Ne Zaman, Nerede Okuyabilirsin?

Aklını kullanan bir kul olmak, doğru anlayıp doğru değerlendirmek, sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorsanız, hemen okumaya başlayın. Açmazlara girdiğinizde, çözemediğiniz duygu ve düşüncelerde de Fatiha suresi size doğru bir söz olacaktır.

### Senin Notun:

Bu surede seni en çok etkileyen şeyleri ve duygularını not etmelisin. Haydi hemen başla...

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

"Rahman", "rahîm", "ıyyâke", "sırat", "gayr" kelimeleri ikişer kere tekrar edilmiş. Ayrıca anne karnında üzerimizde 7 kat anne karnı, dünyada ise 7 gökyüzü katmanı var. Dahası DNA sarmalı da ikili, açılınca tüm verilerimizi içinde bulunduruyor. Fatiha; Kur'an'ın DNA'sı, tüm bilgilerin depolandığı gen haritası gibi. Harika!



Besmeledeki "ب" harfi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adına tutundum, yapıştım bırakmam anlamı veriyor. Yani en güvenilir yere yapışıyorsun. Her işe besmele ile başlamak bu açıdan çok mantıklı...

Her şeyin gerçek sahibi olan Allah, yaptıklarımızın karşılığının verileceği ahiret gününde Rahman ve Rahim'liğini tüm kullarına gösterecek. Zerre kadar kötülük, zerre kadar iyilik karşılıksız kalmayacak. Aman Dikkat!



5. ayette sabit kalabilmek için ne yapmamız lazım? Tabii ki 6 ve 7. Ayetlerdeki duayı. Harika! Allah'ım bizi Nebilerin gibi dosdoğru yaşat. Kimler gibi olmayalım? Doğruyu bulmuşken sapıtanlardan, doğru ve gerçeklerden habersiz, delalet içinde olanlardan olmayalım. ASLAA!

5. ayete kadar olan ayetleri düşünürsek, kim bize en doğru yardımı yapar? İşte cevabı; kulun Rabbiyle konuşması! Bu ayette zamir kullanılmış dikkat! Allah ismi geçmiyor. Yani neyi düşünürsek ona kulluk edip yardım istemiş olacağız. Ovvv!

Rabb, terbiye eden manasına geliyor. Âlemlerin Rabbi ise ilk önce akıl sahipleri ve sonra tüm varlıklara işaret ediyor. Makro âlemden (gezegenlerden, yıldızlardan), mikro âleme (hücrelere, atomlara) kadar tüm varlıkları yaratan, yaşatan, düzenleyen ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayan Allah'tır. Ve bütün bunları düşünen bir insan için Allah; saygı, sevgi, övgü ve minnetin tek adresi oluyor. Muhteşem!

Resmen 2. Ayete hamd edilecek Allah'ı bu ayette açıklıyor. Rahmandır; dünya da mün'minlere, kafirlere, canlılara cansızlara rahmetiyle bol bol verir ve yardım eder. Rahimdir; dünyada ayırım yapmadan herkese, ahirette ise hak edene bol bol veren, adliyle de cezalandırandır. Himm burası önemli, demek ki merhamet bile adaletle! Allah kullarına tolerans gösterip doğruya ulaşma fırsatı veriyor ve bizlere de örnek oluyor.